

«'t Was op een schoonen zomerdag!
De Koningin van Harten zag
Vol trots haar taartjes aan,
Maar Hartenboer
Lag op de loer
En wist zijn slag te slaan!»

«Wat is uw uitspraak?» zei de Koning tot de Jury.
«Nog niet, nog niet!» viel het Konijn hier haastig
in. «Eerst komt er nog heel wat anders!»

«Roep den eersten getuige voor», zei de Koning.
En het Witte Konijn gaf drie stooten op de trompet
en riep uit: «Eerste getuige!»

De eerste getuige was de Hoedenmaker. Hij
stapte binnen met een theekopje in de eene en
een boterham in de andere hand.

«Vergeef mij, Sire», zoo begon hij, «dat ik dit
hier meebreng, doch ik zat nog aan de thee, toen
ik ontboden werd».

«Je hadt daarmee klaar moeten zijn», zei de
Koning. «Wanneer was je begonnen?»

De Hoedenmaker keek de Maartsche Haas aan,
die, gearmd met den Zevenslaper, hem tot in de
rechtszaal was gevolgd. «Den veertienden Maart,
geloof ik», zei hij.

«Den vijftienden», zei de Maartsche Haas.

